



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bismi L-Lahi r-Rahmani r-Rahim

DE EIGENSCHAPPEN VAN ALLAH

Alle lof behoort toe aan *Allah*. Wij vragen *Allah* om de status van onze Profet *Moehammed* te verhogen en zijn volk te beschermen tegen datgene waarvoor hij vreesde.

Allah zei:

{وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا}

wat betekent: [Voor die godslasteraars die niet in *Allah* en Zijn Boodschapper geloven, heeft *Allah* hellevuur voor ze bereid].

Het is verplicht om in *Allah* te geloven en om te weten wat wel toegestaan is om aan Hem toe te schrijven en wat verboden is om aan Hem toe te schrijven. Het is ook verplicht om te weten welke Eigenschappen verplicht gekenmerkt zijn om aan Hem toe te schrijven en welke Eigenschappen onmogelijk zijn om aan Hem toe te schrijven. Eveneens, is het verplicht om te geloven in de Boodschapper van *Allah*. Het is verplicht om te weten wat voor hem en de andere Profeten verplicht gekenmerkt is. En ook waarvoor hij en de anderen Profeten behoed zijn. Het is ook verplicht om te weten welke eigenschappen bij hun behoren en welke niet bij hun horen. Het is verplicht om in dit alles te geloven. Degenen die geen

Moslim zijn, zijn verplicht om de twee Geloofsgetuigenissen uit te spreken om Moslim te worden. De twee Geloofsgetuigenissen zijn:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

Ik getuig dat er geen andere God is dan *Allah* en ik getuig dat *Moehammed* zijn Boodschapper is

wat betekent: "Ik weet, ik geloof en ik verklaar dat niemand anders de aanbedding verdient dan *Allah* en *Moehammed* is de Boodschapper van *Allah*".

Degene die niet in *Allah* en Zijn Boodschapper gelooft, is een ongelovige en zal voor eeuwig naar de hel gaan.

Er zijn drie soorten van oordelen volgens het verstand.

Wat verplicht is volgens het verstand: dit verwijst naar wat volgens het verstand onmogelijk is om niet te bestaan. D.w.z. dat het niet-bestaan van *Allah* en Zijn Eigenschappen onmogelijk is. Volgens de

logica is het onmogelijk dat *Allah* niet bestaat. Het gezond verstand accepteert dit niet.

Wat onmogelijk is volgens het verstand: dit verwijst naar wat volgens het verstand onmogelijk is om te bestaan. D.w.z. het bestaan van een partner van *Allah* is intellectueel gezien onmogelijk. Het is onmogelijk dat *Allah* een partner heeft. Het gezond verstand accepteert dit niet.

Wat mogelijk is volgens het verstand: dit verwijst naar wat volgens het verstand wel mogelijk is. D.w.z. het bestaan van iets op een bepaalde tijd en het niet-bestaan op een andere tijd, zoals de schepping. De schepping van wat we kunnen zien en wat we niet kunnen zien is intellectueel mogelijk. Het gezond verstand accepteert het bestaan ervan nadat het niet bestond. Dit is de toestand van het hele universum. Bijvoorbeeld, *Allah* heeft de mensen geschapen nadat ze niet bestonden en dan zullen deze mensen vergaan. Het vergaan van mensen gebeurt door de dood, wanneer de ziel het lichaam compleet verlaat. De zielen vergaan niet en sommige lichamen in de grond vergaan niet. Daarom is het menselijk bestaan intellectueel mogelijk.

Het is bevestigd dat *Allah* dertien Eigenschappen heeft die letterlijk of door hun betekenis herhaaldelijk in de Koran genoemd worden. Dit zijn niet alle Eigenschappen van *Allah*. Omdat deze Eigenschappen veelvuldig in de Koran (*Qoer'an*) en in de Profetische overleveringen (*Ahadieth*) herhaald zijn, hebben de geleerden gezegd dat het een persoonlijke verplichting (*fard ^ayn*) is om ze te kennen.

Wanneer is een persoon verantwoordelijk?

Als hij de volgende drie tekens heeft:

- 1- Hij is *baligh* (puber).
- 2- Hij is geestelijk gezond.
- 3- Hij heeft de boodschap van de Islam doorgekregen; "ik getuig dat er geen andere God is dan *Allah* en ik getuig dat *Moehammed* Zijn Boodschapper is".

Wanneer wordt een persoon *baligh* (puber)?

Voor een jongen vanaf zijn eerste zaadlozing of als hij vijftien maanden oud wordt. Voor een meisje vanaf haar eerste menstruatie of als zij vijftien maanden oud wordt.

De Eigenschappen van *Allah* lijken niet op onze eigenschappen. Hij is niet zoals de schepsels: Hijzelf, Zijn Eigenschappen en Zijn Daden. *Allah* lijkt nergens op en niets lijkt op *Allah*. Hijzelf is eeuwig en oneindig en Zijn Eigenschappen zijn eeuwig en oneindig. *Allah* heeft geen begin en geen eind en Zijn Eigenschappen hebben geen begin en geen eind.

1. Het Bestaan (*El-Woedjoed*):

Het is verplicht om te geloven in het bestaan van *Allah*.

Allah zei: { أَفَى اللَّهِ شَكُّ }
{ أَفَى اللَّهِ شَكُّ }

wat betekent: [**Er is geen twijfel over het Bestaan van *Allah***].

Het is verplicht om te geloven dat *Allah* bestaat zonder plaats. Het Bestaan van *Allah* heeft geen begin en geen einde, dus het is Eeuwig en Oneindig. Dit is een Eeuwige en Oneindige Eigenschap van *Allah*. *Allah* bestaat zonder begin, zonder einde en zonder plaats. *Allah* is niet in de hemelen en niet boven de troon. *Allah* heeft de plaats geschapen en Hij heeft de plaats niet nodig.

2. De Éénheid (*El-Wahdanieyyah*):

Het is verplicht om te geloven dat *Allah* De Enige God is. Er is geen andere God dan *Allah* en Hij heeft geen partner.

Allah zei: { فَاعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ }
{ فَاعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ }

wat betekent: [**Blijf gebonden aan de kennis dat *Allah* de Enige God is**].

De Eigenschappen van *Allah* en Zijn Daden hebben geen gelijke. Dus wij zeggen, als voorbeeld, *Allah* is de Schepper en niemand anders dan Hem is de Schepper. *Allah* is Één in Zichzelf. *Allah* is Één maar niet als getal één, omdat getallen zijn geschapen.

Allah is Één betekent dat Hij geen partner in de goddelijkheid heeft.

3. De Eeuwigheid (*El-Qidam*):

Het is verplicht om te geloven dat *Allah* Eeuwig is d.w.z. dat Zijn Bestaan geen begin heeft. Zijn Eigenschappen zijn ook Eeuwig. Niets anders dan Hem en Zijn Eigenschappen is eeuwig, dus zonder begin.

Allah zei: {هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ}

wat betekent: [*Allah* is de Eeuwige, heeft geen begin en de Oneindige, heeft geen eind].

4. De Onsterfelijkheid (*El-Baqā*):

Het is verplicht om te geloven dat *Allah* Onsterfelijk is d.w.z. Zijn Bestaan heeft geen eind. Zijn Bestaan is oneindig en Zijn Eigenschappen zijn ook oneindig. *Allah* sterft niet, *Allah* wordt niet vernietigd en *Allah* verandert niet. *Allah* zal niet ophouden met bestaan, Hij is oneindig. De sterfelijkheid is onmogelijk om aan Hem toe te schrijven. Het Paradijs en de Hel zijn oneindig, omdat *Allah* dit gewild heeft.

Allah zei: {هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ}

wat betekent: [*Allah* is de Eeuwige, heeft geen begin en de Oneindige, heeft geen eind].

5. Het niet nodig hebben van de anderen (*El-Qiyamoe bin-Nafs*):

Allah zei: {اللَّهُ الصَّمَدُ}

wat betekent: [*Allah* is de Heer, Alles en iedereen heeft *Allah* nodig maar *Allah* heeft niets en niemand nodig].

Allah heeft niets en niemand nodig. Hij heeft niemand nodig die Hem het bestaan geeft, omdat Hij bestaat zonder begin. Hij heeft niemand nodig die Hem de wetenschap geeft in plaats van de onwetendheid. En dat geldt voor alle Eigenschappen van Hem, want al Zijn Eigenschappen hebben geen begin. Wij hebben *Allah* nodig, maar *Allah* heeft ons niet nodig.

6. De Macht (*El-Qoedrah*):

Het is verplicht om te geloven dat de Macht een Eigenschap is van *Allah*. Het is een Eeuwige en Oneindige Eigenschap. *Allah* heeft de Macht over alles. Niets en niemand kan Zijn Macht tegenhouden. Het is onmogelijk dat Hij machteloos zal zijn.

Allah zei: {إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}

wat betekent: [*Allah* heeft de Macht over alles].

7. De Wil (*El-Tradeh*):

Het is verplicht om te geloven dat de Wil een Eigenschap is van *Allah*. Deze Eigenschap heeft geen begin en geen eind. Alles wat gebeurt, gebeurt met de Wil van *Allah*. Zowel het goede als het kwade gebeurt met de Wil van *Allah*. *Allah* heeft ons bevolen om de goede daden te verrichten en de goede dingen gebeuren met de Wil van *Allah*. *Allah* heeft ons bevolen om geen slechte daden te verrichten, maar de slechte daden gebeuren met de Wil van *Allah*. Hij accepteert en houdt niet van de slechte daden die mensen verrichten. De Profeet *Moehammed*, moge *Allah* zijn status verhogen, heeft zijn dochter *Fatima* geleerd: [*Wat Allah gewild zal gebeuren en wat Allah niet gewild zal niet gebeuren*]. *Allah* doet alles zoals Hij het wil.

Allah zei: {وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ}

wat betekent: [De wil van de mensen staat onder de Wil van *Allah*. Als *Allah* iets wil gebeurt het, zelfs als de mensen het niet willen. Als de mensen iets willen en *Allah* wil het niet, dan gebeurt het niet en het bestaat dan ook niet].

8. De Kennis (*El-^Ilm*):

Het is verplicht om te geloven dat de Kennis een Eigenschap is van *Allah*. Dit betekent dat *Allah* alles weet met Zijn Eeuwige en Oneindige Kennis. Zijn kennis wordt niet meer of minder. Niets is verborgen voor *Allah*. *Allah* heeft geen leraar nodig die Hem leert, want *Allah* lijkt niet op ons.

Allah zei: { وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ }

wat betekent: [*Allah* weet alles].

9. Het Horen (*Es-Sem*^):

Het is verplicht om te geloven dat het Horen een Eigenschap is van *Allah*. Het is een Eeuwige en Oneindige Eigenschap van Hem. Hij hoort zonder oor of andere hulpmiddelen, dus niet zoals de schepsels horen. Zijn gehoor is niet zoals het gehoor van de schepsels. Zijn gehoor lijkt niet op het gehoor van de schepsels. Zijn gehoor neemt ook niet af en is onveranderbaar. Het veranderen is onmogelijk om aan *Allah* toe te schrijven.

Allah zei: { وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ }

wat betekent: [Hij is de Alhorende en de Alziende].

10. Het Zien (*El-Basar*):

Het is verplicht om te geloven dat het Zien een Eigenschap is van *Allah*. Hij ziet alles maar zonder oog, het oog van een schepsel, of ander hulpmiddel. Hij ziet de dingen die ver weg zijn of die dichtbij zijn zonder verschil, omdat *Allah* niet in een plaats is. De Eigenschap het Zien van *Allah* verandert niet en ontwikkelt niet. Want Degene Die zelf Eeuwige is, verandert niet en ontwikkelt ook niet. De Eigenschappen van *Allah* zijn Eeuwige en ze veranderen niet en ontwikkelen niet.

Allah zei: { وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ }

wat betekent: [Hij is de Alhorende en de Alziende].

11. Het Leven (*El-Hajah*):

Het is verplicht om te geloven dat het Leven een Eigenschap is van *Allah*.

Allah zei: { اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ }

wat betekent: [Er is geen andere God dan *Allah*, Hij is met de Eigenschap van Leven toegeschreven en Zijn Bestaan heeft geen eind].

Het Leven is een Eeuwige en Oneindige Eigenschap van *Allah*. Het Leven van *Allah* lijkt niet op ons leven, want ons leven bestaat uit lichaam en ziel. *Allah* heeft geen lichaam en geen ziel nodig. *Allah* lijkt niet op ons.

12. De Spraak (*El-Kalam*):

Het is verplicht om te geloven dat de Spraak een Eigenschap is van *Allah*. Zijn Spraak heeft geen begin en geen eind. Zijn Spraak is niet geschapen en is geen letter, geen klank en geen taal. Door Zijn Spraak, geeft *Allah* bevelen, verbiedt, belooft en waarschuwt.

Allah zei: { وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا }

wat betekent: [*Allah* sprak tegen Mozes (*Moesa*) met Eeuwige en Oneindige Spraak].

13. Het niet lijken op de schepping (*Al-Moegalefetoelil-hawadith*):

Allah lijkt niet op Zijn schepsels. *Allah* Zelf, Zijn Eigenschappen en Zijn Daden lijken niet op de schepsels. *Allah* lijkt nergens op. *Allah* lijkt op niets.

Allah zei: { لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ }

wat betekent: [Niets lijkt op Hem].

De Imam Aboe *Haniefah* zei, wat betekent: " De Schepper lijkt niet op Zijn schepsels ".

Allah is de Alwetende.



Association Culturelle de Bienfaisance de Bruxelles
rue d'Anderlechtstraat, 146 1000 Bruxelles
Tél: 02/502.92.34 Gsm: 0486/631.570